

# Het Stroomken

Blauwhuisstraat 56

Herberg van 1891 tot 1932

Uitbaters:

1891 Eduard Naert x Cordula Verhelst

1913 Camiel Lutin x Marie Louise Naert



Herberg *Het Stroomken* lag midden de velden langs de eertijds belangrijke voetweg die van Ingelmunster kwam: alover 't Hoog-Wallegem, vervolgens langs de zijgevel van *De Vijfwegen* liep, de Blauwhuisstraat dwarste en dan verder, door de kouters tot over het smalle voetbruggetje bij de Tieltse Voetweg die aan de herberg *In Florence* toegang gaf tot Hulstedorp. Het stuk vanaf *De Vijfwegen* tot aan de Blauwhuisstraat werd onteigend en er staan nu serres van de firma Horizon.

Vele afstanden werden nog te voet afgelegd en de kortewagen was voor de meesten het enige transportmiddel. Bij vele boerderijtjes en landhuisjes stond een zwingelkot en het ruwe vlas werd met de kortewagen aangebracht en het gezwingeld vlas op dezelfde wijze teruggebracht. Ook passeerden hier de vele bedevaarders met *Hulste Ommegang*, op *derde Sinksen*. De herberg kijkt uit op de Kwameerschen, vroeger de laaggelegen weiden tussen Hoog Wallegem en Hulstedorp, die sedert midden de jaren zeventig gedeeltelijk ingepalmd werden als woongebied.

De eerste herbergier, Eduard Naert, was aanvankelijk wever maar stond later als zwingelaar geregistreerd. Zijn vrouw Cordula Verhelst was, tot zij in deze herberg kwamen wonen, spinster van beroep. Eduard was geboren in het jaar 1829, hij was dus al 62 jaar en zijn vrouw was er 60 toen zij hier een herberg openden. Ze kregen vier kinderen: Petrus (°1858), peerdegeleider, die in 1902 verhuist naar Oostrozebeke; dan Camillus, geboren in februari 1863, maar die in maart 1863 al sterft. Vervolgens Marie Louise (°1864) en tenslotte Cyrillus, geboren in juli 1870 en in november van datzelfde jaar sterft. Hun dochter Marie Louise had een *voorkind*, Augusta, geboren in 1889. Marie Louise trouwt in 1913 met Camille Lutin. Vanaf dan staat de herberg op hun naam. In 1932 verhuizen zij naar de Blauwhuisstraat 70 en vanaf dan is er geen café meer. Brouwerij Het Hamerken uit Brugge blijft wel nog eigenaar tot in de jaren 1960.



Situatie in 2018



De voetweg, *Sentier n° 31*, op de Atlas der Buurtwegen uit 1841. Linksboven *De Vijfwegen* en *Den Trutselaar*. Rechtsonder *Het Stroomken*.



Op de moerbalk staat het bouwjaar 1818 gebeiteld